



## Kodiel: een warme thuis voor thuislozen

Het is vrijdagavond na een drukke werkweek, toch vond Maureen nog de tijd om met ons in gesprek te gaan over haar passie: de Thuislozenboerderij Kodiel in de Molenbaan in Peizegem. Samen met collega Kristien is Maureen de drijvende kracht achter dit bijzondere project. Haar engagement startte in Brussel waar ze meerdere jaren werkte met thuislozen. Zo leerde ze Hedwig kennen die Kodiel in 2001 met veel passie en hard werken uit de grond heeft gestampt. Eerst werkte Maureen er als vrijwilliger, sinds 2013 heeft ze er haar beroep van mogen maken. Naar mensen luisteren en met hen bezig zijn, is haar drijfveer.

Bij Kodiel volgen mensen die op straat leven of na een periode op straat de therapie 'van het dagelijkse leven': samen koken, afwassen, fietsen, wandelen, de dieren op de boerderij verzorgen en eten geven, met de ezels op wandel gaan. Via gewone dingen mensen een motivatie geven om 's morgens op te staan.

Het coronatijdperk was ook voor Kodiel een moeilijke periode. Mensen moesten zich inschrijven en geregistreerd worden. Dat strookte niet met hun werkwijze: er is normaal geen intake, er wordt geen fiche van mensen bijgehouden, er is geen traject met een eindpunt. Sommige bezoekers komen al jaren, anderen af en toe, mensen komen zeer regelmatig of verdwijnen plots en komen dan weer.

### Samenwerking

Aanvankelijk werd enkel met thuislozen gewerkt en was de boerderij twee dagen per week open. Omdat Kodiel niet kan rekenen op overheidssteun, ging men in 2019 op zoek naar partners om de activiteit te verhogen en aldus de financiële leefbaarheid van het project te verzekeren. Sinds 2020 is er een samenwerking met het daghospitaal psychiatrie van het OLV Ziekenhuis Asse, dat een project ontwikkelde rond een therapie met dieren. Zij komen twee dagen per week naar Kodiel. Daarnaast komen sinds juli 2021 ook deelnemers van het psychosociaal



revalidatiecentrum Perron 70 één dag per week naar Kodiel. Zij waren op zoek naar een module voor buitenwerk waarmee zij om gezondheidsredenen inactieve mensen opnieuw willen klaarstomen voor de arbeidsmarkt.

Dankzij deze samenwerkingsverbanden is Kodiel vijf dagen per week een open huis. Dit verhoogt de leefbaarheid van de originele doelstelling: wekelijks vinden 10 à 12 thuislozen de weg naar Peizegem. De drie projecten sluiten prima aan op elkaar. Met de partners werd er overeengekomen dat de eigenheid van een open huis waar 'niets moet' bewaard mag worden. De samenleving is vaak enorm prestatiegericht. Kodiel wil tegen deze stroom ingaan en een toffe plek zijn waar mensen gewoonweg een mooie dag kunnen beleven.



Maureen doet dit werk heel graag. "Blij dat ik iets uniek mag doen", ze glundert terwijl ze dit zegt. "Wij willen op Kodiel geen 'instelling voor mensen met problemen zijn'. We staan heel erg achter ons concept van een open huis waar mensen zich goed voelen. We spreken niet over integratie of inclusie, maar wij werken eraan. Iedereen los van afkomst, taal, kleur of religie is hier welkom. Het vraagt veel inspanning, maar ik krijg ook veel terug: een goed gevoel en dat is onbetaalbaar."

## Warme ondersteuning

De beroepskrachten bij Kodiel staan er niet alleen voor. Ze laten zich omringen door een enthousiaste ploeg vrijwilligers: de leden van de raad van bestuur, de webmaster, de kookvrijwilligers, zij die voor de boerderij zorgen, de begeleider van de huifkar, mensen die de fietstochten en wandelingen begeleiden, ... Ook zin om mee te werken? Zowel voor de begeleiding van de wandelingen als voor het werk achter de schermen op de boerderij zijn extra vrijwilligers meer dan welkom.

Koken kost geld, letterlijk en figuurlijk. De mensen die bij Kodiel langskomen betalen, als ze dit kunnen, een kleine bijdrage. Met de partnerorganisaties werden financiële afspraken gemaakt: "Kodiel bestaat al 21 jaar omdat wij niet de enigen zijn die in ons project geloven. We zijn al vaak financieel gesteund door personen of organisaties die een gift doen of een actie organiseren ten voordele van Kodiel. Toch is het vooral de Vzw Beschut Wonen die Kodiel financieel overeind houdt. Vele sympathisanten, ook in Merchtem, steunen de jaarlijkse wijnactie."



"Kodiel is prima geïntegreerd in de buurt, zeg maar geliefd in de Molenbaan. De plaatselijke bewoners kijken er niet meer van op wanneer ze de bezoekers van de bushalte naar 'hun huis van de dag' zien stappen. Er wordt ook gewerkt aan deze integratie. De begeleiders nemen hun verantwoordelijkheid en met de Tuinbouwschool in de onmiddellijke nabijheid is er een goede samenwerking."

Toen we aan Maureen vroegen of ze nog een boodschap heeft voor de Merchtemnaren klonk het spontaan: "Hopen dat iedereen een plek vindt waar het niet moet."